

Postbesørget blad

09106 209 00

NIELS BOMHOLT JENSEN

LANGEMARKEN 3 ULBØLLE
5762 V SKERNINGE



**Dansk
Ornitologisk
Forening**

Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN

DOF-Fyn



1. ÅRGANG NR. 2, MAJ 1993

HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0901-7941

Oplag: 600

Tryk: Mikro-Forma

Redaktion:

Jacob Sterup Andersen - Niels Larsen - Esben Eriksen
Erik Ehmsen - Hans Milter Pedersen - Tim Hansen

Kontaktadresse, redaktionen:

Niels Larsen, Fengersvej 34 sttv. 5230 Odense M, tlf. 66 14 49 86
Erik Ehmsen, Ø. Hæsingevej 55, 5600 Fåborg, tlf. 62 64 15 59

Siden Sidst:

Tim Hansen, H. C. Lumbyesvej 5, 5270 Odense N, tlf. 65 95 54 40

Kontaktadresse, bestyrelsen:

Flemming Byskov, Bystævnevej 1A, 5750 Ringe, tlf. 65 98 22 18

Indhold:

Fra redaktionen	3
Jagtlovsovertrædelser	4
Debat-siden	6
Rejsebrev USA	8
Ekskursioner og møder	10
Siden sidst	13
Ørnetur	14
Hollufgård	16
Braklægning	18

Forside: Aksel Hansen

Tegninger: Ole Runge

Fotos: Erik Thomsen - side 7
Erhardt Ecklon - side 10

Copyright: DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

Fra redaktionen

Faglighed og fagidioti

Midt i januar annoncerede Thor Hestnes i TV-Fyn for en tur til Bøjden Nor. I dette indslag formulerede han sig sådan, at alle, der ikke har en bred indfaldsvinkel til naturen, er fagidioter. Specielt mente han vel vi ornitologer, da kommentaren blev givet i forbindelse med en beskrivelse af fuglene i Bøjden Nor.

I en nylig udkommen bog, fraråder forfatteren Reg Fry opsætning af fuglekasser i haven, da et Musvitpar æder 20.000 insekter om året. Forfatteren er entomolog med speciale i naturgenopretning ud fra insekter. Set ud fra mit synspunkt er det fagidioti - men jeg er sikker på, at forfatteren anser det for faglighed.

Det kunne være spændende at høre Thors definition på fagidioti. Definitionen på "idioti" er: "Den stærkeste grad af åndssvaghed. IK mindre end 30". I almindelig daglig tale vil en definition af en fagidiot vel være: et menneske der blindt går op i sit fag, uden at interessere sig for andet end dette.

Findes der ornitologer der opfylder en sådan definition? De, der efter min mening kommer nærmest, er vel enkelte hitjægere! Men er det ikke folks private sag hvorledes de ønsker at forholde sig til naturen?

I denne sammenhæng må det virkelige problem være, om det altid er folks egen sag, hvordan de forholder sig til naturen. Hitjægeres opførsel i naturen bliver behandlet andre steder i foreningens skrifter, men der er andre steder hvor snæversynethed kan få katastrofale følger for naturen. Jeg tænker her på fredning, naturgenopretning og naturpleje, hvor det er vigtigt at specialisterne leverer baggrundsmaterialet for arbejdet, men hvor mennesker med en bred indfaldsvinkel til naturen skal tage afgørelserne, da hensyntagen til enkelte arter eller artsgrupper kan få alvorlige følger for andre arter.

Da DOF nok har en af de mest effektive organisationer af de grønne foreninger, er det vor pligt i alle sager vedrørende naturpleje, naturgenopretning og fredning, at sørge for at inddrage de andre foreninger på lige fod, således at arbejdet bliver til gavn for hele naturen.

Hr Hestnes, vælg dine ord med større omhu, da din kommentar kun kan bruges til at øge afstanden mellem de grønne foreninger, og det mener jeg er idiotisk!

E. E.



For mange jagtlovsovertrædelser i 1992 i Fyns Amt

Af Flemming Byskov

I året 1992 har vi kendskab til et stort antal jagtlovsovertrædelser i amtet.

Overtrædelserne kan deles i to kategorier:

1. Overtrædelser den 1. september og efterfølgende.
2. Overtrædelser i forbindelse med godsernes bekæmpelse af "skadevoldende vildt".

I fire tilfælde har fynske ornitologer i 1992 anmeldt "veldokumenterede" forhold med overtrædelser af jagtloven til POLITIET. I flere tilfælde er sagerne endnu ikke afsluttet hos ordensmagten, og det er stort set umuligt ved telefonisk henvendelse fra anmelderne - som jo er parter i de enkelte sager - at få klare svar på hvad der er sket og hvilke konsekvenser anmeldelsen får for den fremtidige jagtudøvelse i det aktuelle område.

Man opfordres til at skrive til POLITIMESTEREN

I visse tilfælde har det hjulpet at DOFs fredningskonsulent kontaktede politiet. I ét tilfælde bevirkede en sådan henvendelse at POLITIET 2 måneder efter anmeldelsen fandt den aktuelle fælde. Ved den telefoniske anmeldelse blev anmelderen hos vagthavende mødt med spørgsmålet: "Hvad han lavede i det pågældende område, og om han ikke vidste at borgmesteren havde jagten der. Anmelderen kunne herefter orientere den vagthavende om bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, og iøvrigt henvise til at henvendelsen drejede sig om anmeldelse af en konkret jagtlovsovertrædelse.

Dette er blot et enkelt eksempel på en del af de erfaringer vi i DOF har med anmeldelser af ulovlig jagt. Det er for mig at se stærkt utilfredsstillende at ordensmagten i mange tilfælde ikke har indsiget i jagtloven, og ikke har viljen til at handle her og nu, hvor problemet er aktuelt.

Velvidende at efterforskning og undersøgelser tager tid, kan man efter fundet af 6 døde Musvåger og efterfølgende politianmeldelse, godt forstå den anmelder der reagerer voldsomt, når han efter 3/4 år får to linier fra politimesteren om, at politiet ikke kan gøre mere i sagen.

Strandjagtsovertrædelser:

I september fik vi en del henvendelser fra folk som havde overværet ulovligheder i Odense Fjord - selv overværede jeg 2 jægere i Egensedybet gå ulovligt i land på småøerne her og "hygge sig" med at skyde efter TOTALFREDEDE Gravænder.

Stige Ø

Gennem september observerede vi dagligt ulovlige aktiviteter på kommunens område ved lossepladsen. Her kunne chauffører til lossepladsen købe øl ved en varebil og iøvrigt leje jagtvåben og i fornøjelsesøjemed skyde til måls efter flasker og andet godt - Da det så gik ud over en Sangdrossel og en finke blev forholdet anmeldt. - Indtagelse af spiritus, kørsel i kommunale skraldebiler og hyggeskyderier efter småfugle og andet på kommunalt offentligt område er absolut ikke en cocktail vi billiger i DOF.

GODSSKYTTER og deres iver efter at bekæmpe "skadevoldende vildt"

Æbelø

Skydeskjul ved grav med flere hundrede døde skudte fugle mest ænder - Ederfugle - Krager - Skader, men også Toppet Skallesluger (TOTALFREDET i Fyns Amt), Skarv (TOTALFREDET), Spurvehøg (TOTALFREDET), hertil død grævling og 3 voksne dådyr og mufflonvæddere.

POLITIANMELDELSE - anke til statsadvokaten.

Resultat: Det kunne ikke bevises at øens eneste beboer SKYTTEN kendte noget til sagen.

En skytte er ellers uddannet i at kende jagtloven og efterleve den, jævnfør uddannelsen på elevskolen på Kalø.

Enhver skyttes fornemste pligt er også at forhindre KRYBSKYTTERI.

Fuglene må tilsyneladende falde døde ned fra himlen i dertil indrettede huller specielt på Æbelø, efter indtagelse af store mængder blyhagl.

Erholm

Ulovlig høgefælde med levende lokkefugl + 2 andre ulovlige fælder.

POLITIANMELDELSE. Hurtig reaktion fra politiet. Konfiskation af alle fælder.

Resultat: Skytten blev fyret! - Jagtselskaber udstyres fremover med plastikspande til opsamling af patroner!

Hofmansgave

Død Skovhornugle fundet i "norsk kragefælde".

POLITIANMELDELSE Efter flere måneder fandt politiet fælden og uglen!

Resultat: Oplysninger fra politiet kan ikke opnås, - men fælden er nu udstyret med hængelås!

Skal man konkludere erfaringerne, er der kommet mange forhold frem i lyset, som giver god anledning til kritik af jagtudøvelsen i Fyns Amt. Også politiets adfærd i sager med jagtlovsovertrædelser skal kritiseres.

Erfaringerne viser os, at man skal anmelde de ulovlige forhold med det samme - tage fotos eller videoer som bevismateriale, og iøvrigt regelmæssigt rykke politiet i sagerne.

En forudsætning er at du kender jagtloven godt og iøvrigt færdes lovligt i henhold til naturbeskyttelsesloven. Ring til os i bestyrelsen hvis du er i tvivl - vi deltager gerne hvis der er behov.

Debat-siden

Synspunkter udtrykt i denne rubrik er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med redaktionens

Skarven

Menneske - natur - vores kultur

Af Michael Mosebo Jensen

I sidste nr. af HAVREVIMPEN åbner Erik Ehmsen udmærket op for en debat om Skarven. Han kommer vidt omkring - lige fra jordlopper til salmedigtere. Jeg vil lade lopperne rende eller hoppe, men jeg vil gerne lige gribe fat i E.E.'s linie, hvor han skriver om Skarven: "Den er grim, har en stemme som ikke besynges højt af vore salmedigtere". Der ligger her en del kulturelt arvegods gemt bag det humoristiske ydre, som er værd at diskutere.

Skarven er så uheldig at være både stor og sort, hvorved den kommer til at ligne (vores angst for) døden. Vi kan jo sammenligne med andre større mørke fugle og se på vores erfaring med dem. Igennem århundreder har kragefuglene (især Ravnene, som de største og "sorteste" af dem) været frygtet og dermed efterstræbt - også fordi de angiveligt har konkurreret med mennesket på visse områder. Allerede i den tidlige middelalder sang ængstelige skotter om to Ravnne, der planlagde et kup mod liget af en fornem ridder. De ville hakke ud "hans øjne blå", bruge hans gyldne lokker til redemateriale, og så kunne vinden forresten blæse afsted over hans hvide knogler ud i al evighed ("The Twa Corbies" - "De to Ravnne"). Sangen viser et helt klart overgreb mod vores kultur: de fæle sorte Ravnne er i ledtog med døden.

Hitchcock står ikke tilbage for dette i sin berømte film "Fuglene". At netop en sådan film ikke er lige gyldig underholdning, men påvirker os, fik jeg et seriøst bud på, da vi var et par ornitologer, der havde forvildet os til møde i Lindelse Jagtforening engang sidst i halvfjerdserne. Foruden nogle jæggerrepræsentanter sad Fogh fra Kalø Vildtbiologisk Station i panelet. En lokal jæger rejste sig på et tidspunkt op og spurgte ængstelig i blikket om ikke også hr. Fogh mente, at fuglene en dag kunne tage over, hvis vi ikke holdt dem nede ligesom i den der Hitchcock-film "Fuglene". (Det mente Fogh nu ikke, skal lige bemærkes)

Hvordan kommer vi nu tilbage til Skarven? Jo, det er nemt nok. For folk har i årevis forbundet den til kragefuglene. Hvorfor skulle de ellers gå og hvæse "Ålekrage" eller "Søravn" efter den?

Gribbene har lidt det samme åg på sig. Selvom de ellers skulle have nogle flotte brede vinger til at bære det, nytter det ligesom ikke, når de kommer blodige og brunlige ud af bagindgangen på en død ko! Folk vil ikke se på sådan noget svineri. Den er en grim fugl med et dårligt image. Et kraftigt symbol på døden - og hvad nytter det så, at den gør nytte? Og Skarven? Her er der ikke engang nogen nytteværdi. Lad mig repetere: vi er omgivet af en hæsleg, nytteløs, umusikalsk skabning i dødens forklædning - endnu før den har gjort nogen skade!!! Og der bliver flere og flere, og hvis vi ikke gør noget, så....

Er det blot fordi, vi er mennesker, at vi tænker sådan? - Jeg tror, vi skal tilbage til salmedigterne igen for at finde svaret, og så til denne hersens dødsangst.

Tager man til Indien, ser man ikke bare en masse sjove fugle, men hvad der måske er vigtigere, også en anden måde at kigge på dem på. I det land er der den underligste forening af det mest grusomt bestialske og den ypperste himmelske skønhed. Her blomstrer lort og lotus side om side som ingen andre steder. Samtidig dyrkes der på livet løs - guder i massevis. Også de, der ødelægger, dyrker man. De er faktisk en forudsætning for, at der kan fødes, og livet kan opretholdes. Uden ødelæggelse, intet liv. Det paradoks forstår hinduerne godt. Der er ligesom et højere formål, og den krampagtige angst for døden forsvinder lige så stille. Det giver også plads til templer for slanger og rotter. Vi så det lidt herhjemme i begyndelsen af firserne, hvor punkerne prøvede at skubbe til vores stive sind ved at hoppe rundt i sort og stritte med håret med en rotte på skulderen og spille hæsleg musik. Men det blev som så meget andet moderne og overskudsgivende og forsvandt ind i pæne rammer uden at efterlade spor i kulturen. Vi er jo ikke sådan at rokke!

Men vi har - som E.E. skriver - en forpligtelse til at bevare Skarven p.g.a. dens status globalt. Ligesom en landsby på Sri Lanka ikke forstår, hvorfor der må leve tigre, efter at den atter har været på natterov i hytterne. Ligesom folk i Botswana ikke forstår, at elefanternes nedtrampning af deres sparsomme jordbrug er legalt, så er der folk herhjemme, der er bundet op i deres egen kulturforståelse. Vi forstår nemlig godt, at man ikke må skyde tigrene, for lille Peter har da et sødt lille tigerdyr i favnen hver nat og sover trygt - og elefanten har endda sin egen vuggevise, så den må rifle om da tie for. Men hvem vil sove med en Skarv!?!?

Det ligner en DOF-opgave: Lav en tegnefilm med en sort, langnæbbet, hæs helt (og smør eventuelt noget mascara på øjnene, det lykkedes da med øglen ET fra det ydre rum). Det skal helst være, inden der er en eller anden nulevende gyserekspert, som føler trang til en "Fuglene 2".



Skarver på Mågeøerne ved Bogense

From Overthere...

Rejsebrev fra redaktionens udsendte medarbejdere

Hvis man ikke vil undvære civilisationens goder og samtidig se en masse fugle, hvor tager man så hen? - USA!

Det var i hvert fald, hvad vi kom frem til. Ikke mindst de billige flypriser gør, at man straks retter øjnene mod dette land, fremfor andre fjerne rejsemål. Efter intense studier af diverse rapporter og bøger var vi tirsdag d. 12 januar parate til afrejse fra Kastrup lufthavn. Sent samme dag landede vi i Miami, hvor vi tilbragte den første uge med køb af bil og fuglebøger - og så afsted...

Den første måned blev brugt i Florida, herfra videre gennem Alabama, Mississippi og Louisiana til Texas, hvor vi i skrivende stund befinder os. Planen er at fortsætte gennem det sydligste New Mexico og Arizona til Californien, hvorfra vi flyver hjem.

Hvilke fugle er der så at se på? Det sydlige Floridas mange kæmpe vådområder (sump) gør, at det vrirler med hejrer, ibiser og mange andre vandfugle - excl. ænder. Længere nordpå i Florida bliver forholdene mere "danske" med de store fuglekoncentrationer ved kysterne. Kun mark- og skovarterne tvinger en ind i indlandet. Alabama og Mississippi kørte vi blot igennem (ca. 2 timer), hvorefter vi tilbragte en uges tid i den sydlige del af Louisiana, som ikke består af stort andet end sump og broer. Der er virkelig gode muligheder for at se kæmpekoncentrationer af andefugle bl.a. mange Snegæs i denne stat.

I Texas har vi nu været en måned, og her er simpelthen det hele set med kikkerten for øjnene. Over 600 arter er set i staten, som også rent biotopsmæssigt har det hele - fra bjerge og ørken i vest til den "dobbelte" kystlinie i øst med store laguneområder bag en række langstrakte øer.



Der er rigtig mange fugleinteresserede i USA, faktisk flere end der er jægere og lystfiskere tilsammen. En stor del af disse må absolut være her i Texas, da det vrirler med folk fra alle egne af landet. Noget, man lægger mærke til, er kønsfordelingen hos ornitologerne. I modsætning til Danmark, hvor kvinder med en kikkert om halsen er et sjældent syn, så er fordelingen herovre nærmest fifty-fifty. Ofte ser man par, der ser på fugle sammen, og tit er kvinderne de mest engagerede, mens mændene blot er med for at slæbe teleskopet. Vi må indrømme, at vi blev lettere chokerede, de første gange ældre damer spurgte os om, hvor mange arter vi har set, og om vi lytter til "the hotline" (fuglelinien). Nogle spurgte os sågar, om vi skulle deltage i "Daycount" i New Jersey. De meget populære "daycounts" drejer sig om at se flest mulige arter på én dag. Lidt af et kulturchock...

USA har en lang række reservater, man som ornitolog kan nyde godt af, da denne interessegruppe i høj grad bliver favoriseret. Ethvert reservat med respekt for sig selv har et "visitor-center" med salg af bøger og rapporter, guidede ture, et utal af stier, fugletårne, artslistor for reservatets fugle, cola-automat og meget mere. I reservaterne findes der mange "gode" metoder at få fuglene at se på. En af de mere anerkendte er båndafspilning af kald og sang. Ønsker man derimod at se de små vandhøns, der lever en skjult tilværelse, er metoderne mere hårdkogte. Således SKILTEDE et reservat med, at den bedste metode var at gå 2 personer igennem den kortgræssede sump med et langt reb mellem sig, som man slæber hen ad jorden. Vandhønsene vil da flyve op over rebet i stedet for at gemme sig i sumpen. Vi hverken anvendte eller anbefaler denne metode.

Dette var lidt om USA som rejse- og fugleland, og på trods af ovenstående noget bizarre metoder kan vi varmt anbefale landet. Man behøver ikke nødvendigvis have flere måneder til sin rådighed. Har man mindre tid, er stater som f.eks. Florida, Texas eller Arizona oplagte. Forhåbentlig er der nogle, der har fået blod på tanden efter at have læst denne artikel. Hvis der er, er der blot tilbage at ønske god tur!

Venlig hilsen

Jacob Sterup Andersen og Esben Eriksen,
Del Rio, Texas

Efterlysning

Til biblioteket efterlyses gamle numre af HAVREVIMPEN fra firserne. Ligeledes vil vi også gerne have forøget samlingen af fuglebøger, især med bestemmelsesværker.

Henvendelse til en af kontaktadresserne

Ekskursioner

Kørselstilmelding: Kontakt turlederen

SYLTEMADÉ ÅDAL, tirsdag d. 25. maj
Mødested: P-pladsen, Langegyde,
V. Skærninge kl. 19.30

Leder: Niels Bomholt tlf. 62 24 19 59
En dejlig travetur på et par km. i den
flotte ådal. Gummistøvler kan være
påkrævet. Der er fine muligheder for
at høre Nattergal, Kær- og Græs-
hoppesanger.

ROMSØ, lørdag d. 5. juni
Mødested: Kerteminde Fiskerihavn
(Sydhavnen) kl. 7.00

Leder: Bent Staugård Nielsen
tlf. 62 62 30 62

Pris: 60 kr. Tilmelding til lederen
senest d. 23. maj

Romsø er en perle af en ø med
gammel skov, overdrev, eng og
tilgroede marker samt mange dyr og
fugle. Så benyt denne chance for at
få en oplevelse af de usædvanlige -
og husk madpakken.

Turen forventes afsluttet kl. 14.00.



Gul Vipstjert

STOREHOLM, søndag d. 8. august

Mødested: Ristinge Hale kl. 10.00

Leder: Morten Nielsen tlf. 62 22 17 22

Tilmelding til lederen senest d. 5. august

Storeholm og Storeholms Rev mellem Langeland og Ærø har vist sig at være Fyns
næstbedste vadefugle-rasteplads, og vi får her ved hjælp af en robåd chancen for at
komme derover. Turen vil vare 2-3 timer, medbring evt. kaffen.

NR. NÆRÅ STRAND / FLYVESANDET, søndag d. 15. august

Mødested: P-pladsen i skoven lige før campingpladsen kl. 7.00

Leder: Tim Hansen tlf. 65 95 54 40

En tur til en af Fyns store vadefuglelokaliteter, her hvor efterårstrækket er på sit højeste.
Hjejler, kobbersnepper, spover, rylere.....

SYDLANGELAND, søndag d. 29. august

Mødested: Dovns Klint kl. 7.00

Leder: Søren Bøgelund tlf. 62 56 20 05

Dette er hvepsevågetrækkets højtid,
og desuden er der gode chancer for
Fiskeørn, ligesom der trækker mange
Gule Vipstjerner og Skovpibere forbi
på dette tidspunkt. Og så er der alle de
rastende ande- og vadefugle i norene.



HELNÆS, søndag d. 12. september

Mødested: P-pladsen lige efter
dæmningen kl. 8.00

Leder: Joachim Dybbroe tlf. 62 68 17 76

Vi går en tur på Helnæs Made, hvor
vi kigger på rastende og evt. trækkende
fugle. Derefter skal vi ud på Halen for at
se på vadefugle.



THY / VEJLERNE

weekenden d. 25. og 26. september

Tilmelding skal ske til lederen Niels Bomholt tlf. 62 24 19 59 inden d. 19. september,
hvor kørsel aftales. Turen foregår i privatbiler. Benzinen deles vi om.

Om lørdagen besøges de bedste vestjyske fuglelokaliteter som Veststadil Fjord, Nissum
Fjord og Agger Tange. Overnatning foretages på luftmadrasser og i soveposer i Ørhage
Naturcenter yderst i Klitmøller. Næste morgen er der først havobs., senere køres der til
Vejlerne. Der er mulighed for sjældne havfugle, masser af ænder og vadefugle og som
regel Vandrefalk.

Møder

VADEFUGLEKURSUS

Onsdag d. 11. august kl. 19.30

Lokalet, Risingskolen

Kurt Due og Fl. Byskov vil denne aften evt. med hjælp af dias og lyd gennemgå vadernes
feltkendetegn

KURSUS I TRÆKKALD

Tirsdag d. 14. sept. kl. 19.30

Lokalet, Risingskolen

Fl. Byskov og Gunnar Knudsen vil med støtte i Gunnars store samling af fuglestemme-
bånd give et indblik i den svære kunst at skelne de forskellige fuglekald

EKSKURSIONER FUGLENES DAG

Søndag d. 30. maj

HJULBY SØ

Mødested: Ved vandværket øst for søen kl. 4.00
Leder: Michael Mosebo Jensen tlf. 65 35 34 04

ODENSE A

Mødested: P-pladsen ved Dalum Papirfabrik kl. 5.00
Leder: Flemming Byskov tlf. 65 98 22 18

SØBY SØ

Mødested: Ved gadekæret i Nr. Søby kl. 5.00
Leder: Peter Hvenegård tlf. 64 47 35 05

GULSTAV MOSE

Mødested: P-pladsen ved mosen kl. 5.00
Leder: Nis Rattenborg tlf. 62 56 15 14

VEJLEN, TÅSINGE

Mødested: Havnen ved Vejlen kl. 5.00 og kl. 8.00
Leder: Poul Rasmussen tlf. 62 54 10 22

SOLLERUP-ARRESKOV SØ

Mødested: Sollerupgård kl. 7.00
Leder: Erik Ehmsen tlf. 62 64 15 59

HASMARK MOSE-VESTERMOSEN

Mødested: P-pladsen ved mosen kl. 7.00
Leder: Viggo Lind tlf. 64 82 32 38

HAGENSKOV

Mødested: Helnæsvej ved Egealleen kl. 20.30
Leder: Ib Petersen tlf. 64 74 19 19
Turen arrangeres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening



Siden sidst

Redigeret af Tim Hansen

Siden sidst omhandler denne gang perioden ult. jan. - ult. april. Tak til de mange der har bidraget med observationer.

Nordisk Lappedykker: 7 ud for Tryggelev Nor d. 26/4. (OHG)

Mallermuk: Ifølge Fuglelinien sås 1 i Lunkebugten d. 26/2.

Rørdrum: 1 Arreskov sø d. 27/1. 1 paukede i Fredmosen d. 20/3 og 1 hørt/set flere gange i perioden i Tryggelev Nor.

Hvid Stork: Sydlangeland 1 d. 23-24/4 og 2 d. 26/4

Sædgås: Ved Føns sås 77 d. 19/2. og 138 d. 4/3.

Tundrasædgås: 5 ved Gyldenstens enge d. 3-4/3. (THH)

Kortnæbbet Gås: 2 d. 19/2. og 6 d. 4/3. blandt Sædgæs ved Føns 1 sås i Tryggelev Nor d. 29/3. og 26-28/4. og endnu en i Vejlen, Tåsinge d. 11/4.

Blisgås: Op til 70 ved Gyldensten, 20-27 ved Vejlen pr. april og 233 trak på Sydlangeland d. 21/4

Atlingand: Allerede d. 15/3. sås 7 ved Gyldensten og 6 ved Påø

Havlit: Op til 6500 ud for Dovns Klint i april

Havørn: 1 ved de sydfynske søer frem til d. 12/4., dog går der rygter om flere fugle her 1 Tåsinge d. 11/4. (PVR) og 1 trak NØ ved Gulstav d. 14/4. (THH)

Kongeørn: Ravnholtfuglen blev set indtil d. 23/3. På Hindsholm opholdt en fugl sig fra d. 16/3. til først i april. Det hele endte med 2 stk d. 9/4. ved Fyns Hoved (John Frisenvænge)

Vandrefalk: 1 trak NØ ved Fåborg d. 27/3 (GKN)

Trane: 1 Kerteminde d. 2/4. (BKS)

Lille Regnspove: 1 Bøjden Nor d. 15/3. (GKN)

Sortklire: 1 Gyldensten d. 15/3. (HEL)

Dværgmåge: 45 trak øst Dovns Klint d. 21/4.

Ride: Efter et par orkaner i januar sås utroligt mange Rider ved Fyns Hoved d. 25/1. Det anslås at op mod 1000 trak! (Mogens R. Petersen). Dagen efter sås "kun" 135. Derudover sås bl.a. 22 rastende i Bagenkop havn d. 28/1 og helt inde ved Fynsværket opholdt 2 sig 30/1 - 3/2.

Søkomge: 2 Fyns Hoved d. 26/1. (THH)

Mange småfugle er set ret tidligt:

Gøg: 1 Fredmosen d. 27/4.

Mursejler: 1 Fåborg d. 27/4.

Skovpiber: 1 Hov d. 13/4.

Gul Vipstjert: 2 Gulstav d. 17/4.

Husrødstjert: 1 Fyns Hoved d. 28/3

Bynkefugl: 2 Gulstav d. 26/4

Savisanger: 1 Fredmosen d. 27/4.

Sivsanger: 1 Tryggelev Nor d. 27/4.

Rørsanger: 1 Tryggelev Nor d. 24/4.

Tornsanger: 3 Sydlangeland d. 26/4.

Munk: 1 Odense SØ d. 11/2 (vinterobs)

Broget Fluesnapper: 1 Gulstav d. 21/4.



DOF-Fyns årlige ørnetur til Skåne

Af en "anonym" deltager

Vi skal vel ikke her reklamere for vore turarrangementer - men blot påpege at den årlige ørnetur til Skåne gennem tiderne har givet mange nye "krydsere i listen" - lifelisten, den med de 300 når man regner Skåne som dansk territorium.

Hvordan foregår det så? Jo, Niels Bomholt ringer og siger: Kan du ikke tage ørneturen i år? Jeg siger klart nej (uden at mene det) og foreslår Jørgen Jensen. Niels siger: Kan du så ikke ringe til Jørgen og få ham til at tage turen.

Som sagt, så gjort - nu sker der noget i sagen: Turen skal annonceres - hvad kostede den sidste år? 435 kr/næse alt incl. - Svensken har devalueret, så Jørgen siger 450 ca. Dkr. Stor telefonaktivitet - der skal bestilles færger - hytter m.m. Hvad med maden? Den klarer Jørgen ligesom sidste år? Skal Gunnar med? og hvad med Emil? går det? Ja, hvis han er ubevæbnet!

FREDAG

Alt er aftalt og dagen oprinder - Vi samles i bilkøen ved Vognmandsruten i Nyborg. Sent fredag aften ved midnat kører Jørgen stolt ind til "Ørehus" ved Snogeholm i Skåne, som den første i en kortegte på 5 biler med 18 ornitologer - 2 børn - og en strandjæger! Jørgen dirigerer og bestemmer sengepladser. Der er vækning kl. 06³⁰ svensk tid i morgen tidlig. Godnat.

LØRDAG

Umanerlig megen snorken i mit rum i det gamle hus. Først kl. 04³⁰ tørrer jeg ind - ZZZZ. Kl. 06⁰⁰ - halvt vågen - hører jeg vedvarende pludren og snakken. En tanke strejfer mig: er HAVESANGEREN kommet allerede her i marts? - Der er noget galt?! - jeg vågner helt og konsulterer køkkenet. Lyden viser sig at være Jørgen og Gunnar i en livlig "sangduet" om en eller anden gammel, vist nok tysk fuglebog fra 1867, som Gunnar ikke helt anerkender som værdig i hans samling af fuglebøger.

De to herrer har stort set arrangeret morgenkaffen - bitter m.m., og forbereder nu vækning af deltagerne ved Jørgen Jensen.

Jeg går udenfor, hen til mit birketræ som så mange gange før.....Herligt! Her lettes man virkelig i den umiskendeligt friske skånske morgenluft. - Dagens første morgenfugl: en "snorkende og pistende" Skovsneppe hen over mit hoved! Det må Emil høre om med det samme - men han er allerede oppe, og på sin anden gl. dansk!

Snakken går, og mange har hørt Skovsneppe hele natten - Emil har drømt om hvordan man bedst skyder en Skovsneppe - han har ingen hørt.

Jørgen annoncerer: Kl. 8³⁰ ved bilerne. Husk kikkerter!

Efter taktisk vurdering af vejr og landskab fører Jørgen os til "Teglværket" i en helt almindelig martståge i Fyledalen. Få Glenter - en Ravn og så de to Grønspætter ved Snogeholm - UF.

Vi dirigeres over i "den døde skov". Jørgen fremviser spætter og fortæller om skoven, og sidste år da vi jo osse så den lille og mange Huiduer.

Jeg synes personligt, at den Sortspætte-hun jeg så i teleskopet, lavede lidt op på min slet udhvilede krop efter en hård nat med både Skovsneppe og Havesanger.

Jørgen fører os rundt - nu skal vi osse til Vomb og Kranke Afsted - afsted. Jeg møder gamle venner - og snakker meget. Jeg var jo osse med sidste år - Til sidst mener Jørgen at vide, at alle Glenterne kan ses ved Teglværket i aftenskumringen - Han havde ret: Vi så 8 - skriver OTTE Røde Glenter - hørte Sortspætten og Natuglen - SLUT

Hjem til madgryderne. Jørgen er igang med maden før vi andre har pakket ud. Vin til maden - ikke noget med mellanol. - Kl. 22 tager Emil over, og alle ligger flade af grin. Kl. 23³⁰: Emil og Ivan synger nu fællessang - men pludselig ryger Gunnar ud af soveposen (ingen havde bemærket at han var krøbet i køjen): KA' VI SÅ FÅ NATTERO - jeg skal se SNEUGLE i morgen. TAK!!

Helt ro i lokalet - alle lister i seng. Selv Jørgen siger ikke en lyd. Gunnar har ret.

Kl. 03⁰⁰ falder Emil ud af sengen med et bump - vi lyser chokeret hinanden i ansigtet med hver sin stavlygte, og bliver enige om at vi er blandt venligtsindede på DOF-Fyns ørnetur. Vi enes om at konsultere birketræet - måske kommer Skovsnuppen! Ikke en lyd - men det lettede.

Emil tager sig en enkelt, og der bliver atter ro i huset.

Kl. præcis 06⁰⁰ er den der igen "Havesangeren" - jeg vender mig og afventer vækningen

SØNDAG

Jørgen er nervøs. Vi har set for få fugle. Vi satser på Sövdesjöen og Sneuglen i Malmø - Kl. præcis 09⁰⁰ søndag morgen inspicerer Jørgen hytterne - Han ombestemmer sig i sidste øjeblik: Vi smutter lige ned i Fyledalen

UF - sædvanlig grødtåge, men en Stor Tornskade letter lidt på det ornitologiske tryk.

Pludselig "synger" en Havørn ca. 300 meter fra os på den anden side af åen. Vi kan ikke se fuglen. Men hændelsen sætter gang i "Havesangeren". Nå sker der noget. Man kan i den tyske bog fra 1867 læse om Havørnens sang får vi at vide. Gunnar overvejer alligevel at købe bogen.

Vi iler til Malmø efter Jørgen. Han fører os sikkert til en gammel losseplads i det nordlige Malmø - og minsandten! Jørgen ved præcis hvor fuglen sidder! - Det ornitologiske tryk stiger og falder - adrenalinen aktiveres. Emil vågner med et sæt og ser sin første SNEUGLE

Efter ca. en time satser Jørgen igen. Vi skal nu nå en tidligere færge end den vi bestilte. Efter et sandt orienteringsløb gennem Malmøs omfartsvejssystem lykkes det Jørgen at føre fire biler ind foran alle andre i køen, helt ind på Dragørfærgen. De chokerede svenske billettører stopper den femte bil på rampen - og færgen sejler. Ingen andre end Jørgen nåede at opfatte, hvad der skete!



Først mandag eftermiddag havde jeg bearbejdet indtrykkene og fået alt på plads, da føreren af den femte bil ringede mig op og spurgte, hvor han kunne betale for turen. Jeg måtte henvise til Jørgen, der på det tidspunkt var igang med at montere sprinkleranlæg i Rostock!

Red.: Det er faktisk fjerde år i træk at der ses en sjælden ugle på DOF-Fyns ørnetur. Sidste år sås en Spurveugle i Fyledalen. I 1991 var det en Høgeugle i Værløse, og i 1990 en Perleugle i Kongelunden på Amager. Alle blev set fint på kun få meters afstand.

Fynske fuglelokaliteter



Hollufgård, - en naturperle

af Peter Hvenegaard

I Odenses sydøstlige del ligger herregården Hollufgård, hvis historie kan føres tilbage til slutningen af det 15. århundrede. Helt til omkring år 1900 var det et stort gods med et jordtilliggende på flere tusinde hektar.

Hvor hovedbygningen gennem årene, især omkring 1829 under Hans Langkilde, har gennemgået store forandringer, ser parken stort set ud som den blev anlagt af Casper von Heinen, som ejede gården i årene 1757 - 67. Han satte stor pris på parken og Glisholmskoven. Han har æren af mange af de store træer, som endnu står i skov og park.

Således er der i skoven stadig en bøgeallé, en lindeallé, en kastanieallé og en birkeallé. Især bøgealléen står om sommeren som et kæmpemæssigt kirkerum. Denne allé er på grund af sin høje alder fyldt med huller til stor glæde for fuglene. Desværre ligger motorvejen med al dens støj lige syd for skoven, så en tur en tidlig morgenstund er bedst for et besøg.

Siden 1979 har Odense kommune været ejer af Hollufgård. Der er og har været en utrolig stor aktivitet for at skabe Hollufgård om til et kulturcenter med både oldtidsmuseum, arbejdende værksteder, forskningscenter samt det rent rekreative formål, hvor odenseanerne kan gå ture i et oldtidslandskab med huse fra forskellige tidsaldrer. Lindved å har man formået at føre tilbage til dens naturlige forløb gennem et engareal med græssende kvæg. I det hele taget er Hollufgård et besøg værd for hele familien.

Skoven blev for snart 10 år siden udlagt som naturskov. Det vil sige, at der her kun fjernes de træer, som vælter ned over stierne. Her har de hulrugende fugle et eldorado uden lige. Her er en stor bestand af Stor Flagspætte, Spætmejse, Blåmejse, Musvit, Sumpmejse samt Træløber, - også Korttået. Hulduen høres en gang imellem. Her er også Rødstjert samt Grå og Broget Fluesnapper.



I parken omkring mølledammen findes ligeledes et fint stisystem. Her er mange sangfugle. Havesanger, Munk, Rørsanger, Gulbug, Gærdesanger og Løvsanger. Her er Sangdrossel, Hvid Vipstjert og alle vore almindelige småfugle. I oldtidslandskabet ses Viber og andre af de våde enges karakterfugle. Jeg så f.eks. Bynkefuglen i fjor. Her er rovfugle som Tårnfalk, Musvåge og Spurvehøg. Ved åen ses om vinteren Vandstær.

For den florainteresserede er den gode fugtige jord tæt af bingelurt, gul og hvid anemone, fladkravet kodriver, firblad og den sjældne hvid hestehov i skellet mellem parken og Glisholm skov. I skovens vestkant er der en tæt vegetation af padderokken "skavgræs".

Af pattedyrene er især rådyrene meget talrige i hele dette område, - men gå selv en tur! Rigtig god fornøjelse!

- 1 Birkeallé
- 2 Kastanieallé
- 3 Lindeallé
- 4 Bøgeallé



Forslag til ny braklægningsordning

Danmarks Naturfredningsforening har fremsat et alternativt forslag til den gældende braklægningsordning. Vi synes at dette ud fra et natursynspunkt, er så interessant, at også HAVREVIMPENS læsere bør kende dette forslag.

Fra indeværende år (1993) er der som bekendt indført en braklægningsordning gældende for alle EF-landenes landbrug over 17,6 ha. Ordningen er indirekte frivillig, forstået på den måde at deltager man ikke, får man heller ikke del i de arealtilskud, der vil blive udbetalt som en delvis kompensation for den prissænkning, der lægges op til på de enkelte produktpriser.

Det er i nogen udstrækning op til de enkelte lande selv at fastsætte de nærmere regler for ordningen og administrationen af den. Her i Danmark har man i første omgang valgt at operere med 15% brak i sædskifterotation - altså 6 år mellem brak af samme areal. Brakarealet skal ligge urørt hen fra 1. okt. til 15. maj. Efter 15. maj må jorden bearbejdes mekanisk (harves), hvilket i praksis vil sige holdes sort. Fra 15. juli er jorden "fri" igen. I princippet skal jorden være bevokset i braklægningsperioden - dog er det tilstrækkeligt med selvfremspiret spildkorn/ukrudt.

Ordningen er selvsagt meget upopulær blandt landmænd, for selvom de i visse tilfælde (de dårligste jorder) næsten bliver holdt økonomisk skadesløse, strider det mod enhver bondes natur ikke at måtte dyrke sin jord. - Det er så én ting, og det kan man overordnet vælge at se bort fra. Man kan også vælge ikke at undre sig over det paradoksale i at braklægge jord i en verden, der sulter - det er trods alt et politisk/økonomisk problem.

Derimod forekommer det både urimeligt og uigennemtænkt, hvis ikke en braklægning skal komme natur og miljø til gode, når det netop i denne forbindelse kan gøres "gratis". Vi må derfor kraftigt appellere til, at ordningen ændres og udformes på en måde, så i det mindste naturen og miljøet får gavn og glæde af den.

Efter de nugældende regler skal alle landbrug over 17,6 ha (og som vil have del i arealtilskuddene) braklægge 15% af det dyrkbare/dyrkede areal. I det følgende skal det forsøges skitseret, hvorledes et andet beregningsgrundlag kunne gøre brakken mere natur- og miljøvenlig, og som sidegevinst tilgodese de landmænd, som trods alt ikke med hård hånd og i effektivitetens hellige navn har spoleret naturen

I stedet for at tage udgangspunkt i det nu dyrkede areal, bør udgangspunktet være en ejendoms totale areal. Herfra trækkes forlods eventuel fredsskov og (måske) andre fredede arealer, men ikke andet. Herefter må man så dyrke 85% (eller en anden%) af resten. Ekstensiv græsning (ikke gødet og sprøjtet) henregnes ikke under dyrket.

Forskellen mellem den nugældende og den foreslåede ordning kan illustreres med et par forenkede regneeksempler.

ejendom	Nu		Ny model	
	A	B	A	B
total areal	100	110	100	110
fredskov		10		10
udgangspunkt	100	100	100	100
veje, gårdsplads, levende hegn, vandhuller, øng, mose, m.m.	2	10	2	10
hidtil dyrket	98	90	98	90
- 15% brak (nu-ordning)	14,7	13,5		
85% dyrkning (ny model)			85	85
"dyrkbart"	83,3	76,5	85	85
brak i forhold til nu-dyrket	14,7	13,5	13,0	5,0

Som sagt kan dyrkningsprocenten være et andet tal end 85, men hvis udgangspunktet bliver, at de 2 ejendomme fremover får det samme totale arealtilskud, vil ejendom B blive ramt mindre hårdt og altså blive "belønnet" for ikke at have spoleret så meget "natur" som ejendom A.

Sagt helt forenklet vil man med en sådan ordning ikke skulle tale om 15% brak, men om 15% natur på alle ejendomme (ingen nedre arealgrænse). I sagens natur (!) skal/må der også være tale om permanent brak. Dels vil det automatisk komme de mest miljøfølsomme arealer (mindst dyrkningsværdige) til gode og samtidig være i landbrugets interesse.

